

## Operaresa till Finland 2019

Opera vänner från Vrigstad, Sävsjö och Vetlanda steg på bussen som skulle ta oss till Finland. Den stora attraktionen var som sig bör en operaföreställning. Denna gång till Savonlinna i östra Finland.



Varje år ges stora föreställningar i en gammal borg på borggården. Själva borgen, Olofsborgen eller på finska Olavinlinna, har byggts som en försvarsanläggning i öster av bl.a. svenska adelsfamiljer, Thott, Wrangel och Sture i olika etapper under flera århundrade. Vi fick möjlighet att före föreställningen besöka borgen och testa de oregelbundna trapporna, se salar och den sagolika utsikten. Några djärva klev även upp i försvarstornen, vilket kändes i knäna. Renoveringen hade skett så att mycket av det ursprungliga fanns kvar



Kvällens operaföreställning, handlade passande nog om ett rövarband, stridande rivaler, kärlek, svek och död som sig bör i en opera. Hela ensemblen kom från La Scala operan i Milano, bestående av orkester, sångsolister, kör, dansare och medhjälpare ca 250 personer. Framförandet i denna opera av Verdi, Rövarbandet, kan sammanfattas med ett ord *magnifikt*.



Vårt sällskap hann även med en speciell upplevelse till den nuvarande ryska staden Vyborg /Viborg/ genom Saima kanal. Vi passerade in alles 8 slussar från sjön Saima ner till Finska viken, Viborg var under många århundrade en svensk stad i den östligaste delen av stormakten. Numera var skillnaden stor jämfört med svensk eller finsk stad. Alla byggnader och gator var dåligt underhållna.



I Helsingfors fick vi stifta bekantskap med kompositören Jean Sibelius. Två unga flickor framförde musik av Sibelius på violin och piano samtidigt visades en video med naturbilder från Finland. Vi besökte också Jean Sibelius hem Ainola / museum / i Järvenpää.



Från skolan kände vi alla till  
Johan Ludvig Runeberg bl.a.  
diktsamlingen Fänriks Ståhls sägner,  
vi besökte även hans hem i Borgå /Porvoo/  
Finlands äldsta hemmuseum 1882.



Genom den vackra svenska skärgården  
återvände vi till Stockholm. Vår mycket  
kunniga guide överraskade oss genom  
en avstickare till Drottningholm, där vi fick  
ytterligare en historielektion.

Nöjda resenärer återvände till hembygden

text: Anna-Lisa Hansell foto: Harald Petersson

